

KARAÏETEN GEEN SEKTE

Karaïeten worden vaak als sekte gezien. Ten onrechte, meent Wout van Bekkum, hoogleraar Semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In een – nog ongepubliceerde – lezing voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen betoogde hij onlangs dat de Karaïeten zowel invloedrijker als minder sektarisch waren dan lang is aangenomen. “De Karaïeten benaderden de heilige teksten taalkundig en rationalistisch, onder invloed van de sjiïeten”, aldus Van Bekkum. Het sji-

itische rationalisme, dat met name rond Bagdad de boventoon voerde, droeg volgens Van Bekkum indertijd bij tot een tolerante houding van de Islam ten opzichte van andere godsdiensten in het Midden-Oosten, waarvan ook joden profiteerden. Van Bekkum vindt het fascinerend dat de Karaïeten beweerden de zuiverheid van het jodendom te herstellen, terwijl ze zo duidelijk beïnvloed werden door de opvattingen van hun islamitische omgeving.